



ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ

PATRIARCAT ECUMÉNIQUE
ARCHEVÊCHÉ DE SUISSE

ÖKUMENISCHES PATRIARCHAT
METROPOLIE DER SCHWEIZ

PATRIARCATO ECUMENICO
ARCIVESCOVADO DI SVIZZERA

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2023

**Μήνυμα του Μητροπολίτου Έλβετίας Μαξίμου
για την Έορτή των Χριστουγέννων**

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Παρατηρώντας τὴν εἰκόνα τῆς Γεννήσεως διαπιστώνομε δύο πραγματικότητες:

- τὴν πραγματικὴ σάρκωση τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἀναδεικνύει τὴν θεότητα καὶ τὴν ἀνθρωπότητα τοῦ σαρκωθέντος Λόγου, τοῦ τελείου Θεοῦ καὶ τοῦ τελείου ἀνθρώπου,
- τὶς συνέπειες αὐτοῦ τοῦ γεγονότος γιὰ μᾶς: τὴν ἀνακαίνιση τοῦ κόσμου, ἐπειδὴ ὁ ἐν Βηθλεὲμ γεννηθεὶς Χριστὸς, ὁ Ὅποιος πέθανε στὸν σταυρὸ καὶ ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, ἐλευθερώνει τὸν ἀνθρώπο ἀπὸ τὰ δεσμά του καὶ νικᾷ τὴν ἁμαρτία.

Δὲν εἴμεθα πλέον μόνοι σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο τῆς ἁμαρτίας, «*παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν*». Ὁ προφήτης Ἡσαΐας ἔγραψε: «*ὁ λαὸς ὁ πορευόμενος ἐν σκότει, ἴδετε φῶς μέγα ... ὅτι παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη...*» (Ἠσ 9:1-5).

Ἄς μνηθοῦμε τοὺς ποιμένες, οἱ ὁποῖοι ἀναγνωρίζουν ἀμέσως καὶ χωρὶς ἀμφιβολία τὴν θεία παρέμβαση στὴν καθημερινότητά τους καὶ ὑποδέχονται μὲ πίστη τὸν λόγο τοῦ Ἀγγέλου.

Ἄς μνηθοῦμε αὐτοὺς τοὺς πρώτους μάρτυρες, οἱ ὁποῖοι διέδωσαν τὴν καλὴ εἶδηση, τὸ εὐαγγέλιον, τῆς ἐλεύσεως τοῦ Σωτῆρος στὸν κόσμο. Ἄς εἴμεθα εἰρηνοποιοὶ καὶ φορεῖς ἐλπίδος, κάνοντας ὁρατὴ καὶ συγκεκριμένη τὴν χαρὰ πού φέρνει σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ἡ ἔλευση τοῦ Θεοῦ Λόγου.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, εὐχομαι πατρικῶς σὲ ἐσᾶς καὶ σὲ ὄσους ἀγαπᾶτε νὰ βιώσετε μία ὁμορφὴ καὶ φωτεινὴ ἑορτὴ τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς προστατεύῃ καὶ νὰ σᾶς δωρίζη ὑγεία καὶ χαρὰ.

Χριστούγεννα 2023

† Ὁ Μητροπολίτης Έλβετίας Μάξιμος